

## Positiebepaling Magchiel C. Matthijsen

Mijn interesse in Amerika ontstond niet direct in de drie jaar dat ik er woonde en werkte (een jaar in Canada en twee jaar in Amerika). In die tijd ben je meestal te zeer geabsorbeerd door alle nieuwe indrukken die verwerkt moeten worden; door wat je er persoonlijk meemaakt en hebt te verstouwen. Toch ontkwam ik niet aan de actuele politiek. Veel positieve ervaringen waren er ook, zoals iedereen die heeft die Amerika leert kennen. Mijn zorgen ontstonden pas toen ik daarna acht jaar in Rusland woonde. Daar kreeg ik de informatie die mij wakker maakte voor de werkelijke krachten die zich van de politiek meester maakten.

Het waren vooral de enorm scherpe artikelen van de muzikant Chris Floyd die in die tijd wekelijks in de Saint Petersburg Times verschenen die mij wakker maakten. Daardoor werd mijn blik gericht op de imperiale politiek die door Amerika gevoerd werd. Floyd schrijft nog steeds, zij het minder frequent. Vandaaruit ontwikkelde zich later de studie van het unieke land Amerika, met name ook vanuit antroposofisch perspectief: Prokofieff, Stegemann, Ravagli e.a. Nog later werd ik gegrepen door de inzet van Meyer, de hoofdredacteur van het tijdschrift *Der Europaëer* die zich met zijn tijdschrift als geen andere antroposoof inzet om de actualiteit van de wereldpolitiek te doorlichten tegen de achtergrond van de gedachten van Steiner over de opdracht van de volken en zijn diepe inzichten over de rol van het boze in de wereldgeschiedenis.

Twee ervaringen werden indringend in mijn leven: het gestaan hebben bij het graf van Christus in de Heilige Grafkerk in Jerusalem en een bezoek aan het concentratiekamp Dachau bij München. In tegenstelling tot de collectieve tragedie van Auschwitz e.a. kampen kon je je in Dachau verbinden met de individuele slachtoffers die de barbaarse onmenselijkheid van het eigen bestuur al in een vroege fase herkenden en de durf en de overtuiging hadden daartegen in opstand te komen.

Het boze zal er altijd in de wereld zijn. Het oproepen van de vormen waarin dat zich in het verleden toonde zal ons niet helpen het te weerstaan, omdat het altijd in nieuwe gedaanten en vormen zal verschijnen. Het gaat erom dat de mensen wakker genoeg willen zijn de vormen daarvan in de eigen tijd te herkennen.

In de tweede W.O. was de uiteindelijke destructieve kracht van het boze voor iedereen verborgen. De egoïstische, onbeschaamde wil tot wereldheerschappij van Amerika en de rol die 9/11 daarbij speelde is voor iedereen die wil zien zichtbaar. Niemand kan in deze tijden nog zeggen 'wir haben es nicht gewusst'...